



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 14-1-2018

Chúa nhật 2 Thường niên

**Thầy ở đâu?
Hãy đến mà xem!**

LỜI CHÚA: Ga 1, 35-42

Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem!”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.

Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô).

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng này đã được Đức Thánh Cha dùng làm bài suy niệm cho ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XII.

Để gặp được Đức Giêsu, cần có người giới thiệu. Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình. Ông Anrê cũng đã giới

(xem tiếp trang 2)

Người trẻ Chilê tham gia sứ vụ của Giáo hội để chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Phanxicô

WHĐ (8.1.2018) – Không đầy hai tuần trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Chilê, hơn 2.500 sinh viên ở Chilê đã tham gia sứ vụ phục vụ các cộng đoàn Công giáo ở nông thôn.

Các bạn trẻ thuộc 40 trường, sẽ toả ra đến với 90 cộng đoàn trên khắp đất nước Chilê để sống và chia sẻ đức tin trong 10 ngày với hơn một triệu gia đình, linh hoạt các hoạt động gia đình và giới trẻ, ngoài ra còn xây dựng các nhà nguyện.

Một Thánh lễ sai đi đã được cử hành hôm thứ Ba 2 tháng Giêng tại Đền thánh Quốc gia Maipú. Đức hồng y Ricardo Ezzati, Tổng giám mục Santiago, chủ sự Thánh lễ, nói rằng: “Giáo hội ở Chilê cần phải đi ra khỏi chính mình”.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức hồng y Ezzati nói: “Nhìn vào tất cả các con, chúng ta thấy rằng Giáo hội vẫn đang sống động. Một Giáo hội sống động trong các cộng đoàn, các trường đại học. Đó là Giáo hội mà Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp được ở Chilê và nhiệm vụ của các con là đưa Giáo hội ra ngoài đường phố”.

Trong Thánh Lễ, các bạn trẻ Chilê đã dâng lá cờ Chilê và các thánh giá truyền giáo; và khi kết thúc Thánh lễ, họ đứng dưới chân bức tượng Đức Bà Núi Carmel, là Bản mạng và Nữ vương của Chilê, tuyên hứa trung thành với sứ mạng.

Các sinh viên sẽ tham gia hai dự án: xây dựng các nhà thờ ở các làng quê, và giúp các cuộc tĩnh tâm Phúc âm hóa trong các làng này. Tổ chức các dự án truyền giáo là Đại học Công giáo Chilê và một trường đại học Công giáo có trình độ kỹ thuật và chuyên nghiệp.

Các dự án này lấy cảm hứng từ lời của Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ “khuyến khích mọi sự”, trong Ngày Giới trẻ Thế giới 2014 ở Rio de Janeiro, Brazil.



Khi Đức Thánh Cha gặp người trẻ ở Đền thánh quốc gia Maipú vào ngày 17 tháng Giêng sắp tới, các bạn trẻ sẽ dâng cho ngài một lá cờ có chữ ký của những người đã tham gia các dự án truyền giáo, và một mô hình thu nhỏ của một nhà nguyện ở vùng quê, tượng trưng cho việc Phúc âm hóa các vùng ngoại biên của Chilê.

Ông Guillermo Tagle, Giám đốc Sứ vụ Đại học Công giáo, giải thích: “Đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, mục tiêu ban đầu của chúng tôi là xây dựng 50 nhà nguyện trong các vùng ngoại biên để dâng tặng Đức Thánh Cha một cách tượng trưng. Chúng tôi sẽ hoàn thành dự án này trước khi Đức Thánh Cha đến Chilê”.

María Jesús Figueroa, người điều hành dự án, nói thêm: Dự án xây nhà nguyện “khởi nguồn từ Đức Thánh Cha và vì Đức Thánh Cha. Chúng tôi đang chuẩn bị đón Đức Thánh Cha đến thăm Chilê, chúng tôi sẽ lên đường Phúc âm hoá ngay trước khi ngài đến. Việc xây dựng các nhà nguyện được thực hiện cùng với các cộng đoàn địa phương và họ cũng phải chuẩn bị để đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha”.

Milan Kovacevic, người điều hành các nhóm Phúc âm hoá, cho biết: Dự án Phúc âm hoá đã được thực hiện từ 15 năm nay, “dưới sự hướng dẫn của Đức Bà Núi Carmel - là nhà truyền giáo đầu tiên, và là biểu tượng của sự hiệp nhất Chilê trong Đức Kitô, biểu tượng của sự phục vụ Giáo hội”.

(Theo CNA)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thiệu Đức Giêsu cho em là Simon, và dẫn ông này đến gặp Ngài. Chẳng ai thực sự gặp được Đức Giêsu mà lại không mong giới thiệu Ngài cho người khác. Đức Giêsu là kho tàng cứ mãi lớn lên khi được san sẻ. Hạnh phúc của Gioan Tẩy giả và Anrê là thấy Đức Giêsu và người mình giới thiệu gặp nhau. Họ chấp nhận tự xóa mình. Gioan chấp nhận chia tay với hai môn đệ yêu dấu. Anrê sau này chẳng được nổi tiếng bằng Simon.

Theo lời giới thiệu của Gioan, hai ông đi theo Đức Giêsu. Chẳng rõ họ đã đi theo bao lâu và bao xa. Họ rụt rè không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Đức Giêsu thấy sự lúng túng dễ thương của họ. Chính Ngài đi bước trước, mở đầu cuộc đối thoại.

Các anh tìm gì thế? Câu hỏi này bắt họ phải trở lại với lòng mình, phải ý thức về nỗi khát khao đang chi phối mình. Tôi đang tìm gì? Tiền bạc, tiếng tăm, thỏa mãn? Hay tôi đang tìm một Ai đó cho đời tôi một hướng đi? Đức Giêsu gợi chuyện để họ bày tỏ khát vọng của mình.

Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Câu hỏi này tương đương với một câu trả lời. Chúng con muốn biết nhà của Thầy, muốn đến thăm Thầy. Đến nhà một người là đi vào thế giới của người đó. Hai ông không chỉ muốn biết Đức Giêsu qua lời Gioan. Họ muốn đích thân gặp gỡ Ngài. Chuyện này không ai làm thay được.

Hãy đến mà xem. Đức Giêsu không giấu hai ông về thế giới của Ngài. Lời mời này vẫn vang vọng đến tai chúng ta. Đừng sợ đi theo Đức Giêsu để đến nhà Ngài. Đừng sợ trao đổi với Ngài như một người bạn. Nơi nào có những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, những người cô đơn, bị khinh miệt hay phản bội, những người khác văn hóa và tôn giáo, nơi đó là nhà của Đức Giêsu.

Họ đã đến xem và đã ở lại. Hai ông đã nhận lời mời ngay lập tức. Không có khoảng cách giữa ước muốn và thực hành. Chúng ta chẳng rõ chi tiết của cuộc hạnh ngộ này, nhưng chắc chắn đó là một kỷ niệm không quên.

(xem tiếp trang 3)

Trích Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho “Ngày thế giới Di dân và Tị nạn” lần thứ 104: **Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và người tị nạn** được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng 2018

*

“Mỗi người khách lạ gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để chúng ta gặp Chúa Giêsu Kitô, Đấng đồng hoá mình với những người khách lạ được tiếp đón hay bị chối từ trong mọi thời (Mt 25,35-43). Chúa uỷ thác cho tình yêu từ mẫu của Giáo hội từng con người bị buộc phải rời bỏ quê hương mình để đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Tình liên đới này phải được thể hiện cách cụ thể ở mọi giai đoạn của hành trình di dân – từ lúc ra đi, trong suốt cuộc hành trình, đến nơi và trở về. Đây là một trách nhiệm lớn lao mà Giáo hội muốn chia sẻ với tất cả các tín hữu và mọi người thiện chí, những người được kêu gọi đáp ứng những thách đố của thời đại di dân hiện nay với lòng quảng đại, sự nhanh nhẹn, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng, tùy theo khả năng của mỗi người”.

Clerus App: ứng dụng giúp các linh mục soạn bài giảng

WHĐ (4.1.2018) – Hôm thứ Ba 2-1-2018, một ứng dụng có tên **Clerus App** dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng do Bộ Giáo sĩ phối hợp và Quốc vụ viện Truyền thông của Tòa Thánh phối hợp thực hiện, đã ra mắt để giúp các linh mục và phó tế soạn bài giảng.

VaticanNews cho biết, hàng tuần **Clerus App** sẽ “đưa ra những gợi ý cho những ai muốn đào sâu và suy niệm Lời Chúa của phụng vụ Chúa nhật”. Cụ thể, vào mỗi thứ Năm, Bộ Giáo sĩ sẽ giới thiệu một bài giảng của cha Marko Rupnik, một linh mục Dòng Tên người Slovenia, dùng làm chất liệu để suy gẫm.

Hiện tại chỉ có tiếng Ý

Người dùng cũng có thể nghe bài giảng đề nghị, tải về để đọc lại ngoại tuyến và thêm vào các ghi chú của riêng mình.

Ứng dụng hiện mới chỉ có tiếng Ý trên *Google Play* và *App Store*, sau này sẽ được mở rộng sang các ngôn ngữ khác.

Clerus App là kết quả của Tông huấn *Evangelii Gaudium* của Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành vào cuối năm 2013, trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bài giảng và việc soạn bài giảng: “Bài giảng là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ gắn gũi và khả năng truyền thông của người mục tử với dân chúng. Chúng ta biết các tín hữu rất coi trọng bài giảng, và cả các tín hữu lẫn các thừa tác viên có chức thánh đều khổ sở vì các bài giảng: giáo dân vì phải nghe các bài giảng, còn các giáo sĩ vì phải giảng bài! Đây là trường hợp đáng buồn. Bài giảng



thực sự sẽ là một trải nghiệm sâu đậm và hân hoan về Thần Khí, một cuộc gặp gỡ đầy an ủi với lời Thiên Chúa, một nguồn mạch canh tân và tăng trưởng thường xuyên” (s.135).

Tiếp theo, vào tháng Hai 2015, theo yêu cầu của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI – thể theo đề nghị của các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục năm 2008 về Lời Chúa – và sau đó của Đức giáo hoàng Phanxicô, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã soạn thảo và công bố Tập sách “Chỉ nam Giảng lễ”.

Chỉ nam Giảng lễ nhắc nhở: “Bài giảng lễ không phải là một bài thuyết giảng về một chủ đề trừu tượng... hay một bài tập về chú giải Kinh Thánh... Bài giảng lễ cũng không phải là một bài dạy giáo lý cho dù huấn giáo là một chiều kích có tầm quan trọng của bài giảng lễ... Cuối cùng, bài giảng lễ cũng không được xem như thời gian dành cho vị giảng lễ chia sẻ chứng tá cá nhân”.

Và Bộ Phụng tự xác định rằng: “Xét như là thành phần thiết yếu của Phụng vụ, bài giảng không chỉ là bài

(xem tiếp trang 3)

Sự phát triển của truyền thông Vatican sau khi đổi mới



WHĐ (10.1.2018) – Theo thông cáo của Quốc vụ viện Truyền thông ra ngày 9 tháng Giêng, sau khi cải tổ ngành truyền thông, các trang mạng xã hội của Vatican – gồm *Facebook*, *Twitter*, *YouTube* và *Instagram* – đã đạt được tổng cộng hơn 4 triệu người theo dõi (*follower*).

Những đổi mới về truyền thông của Vatican nằm trong bối cảnh cuộc cải tổ Giáo triều, do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng từ năm 2014 với việc thành lập Hội đồng Hồng y Tư vấn gồm 9 vị thuộc các châu lục.

Trong lĩnh vực truyền thông, đầu tiên, Đức Thánh Cha thành lập một Ủy ban quốc tế do Lord Chris Patten đứng đầu để nghiên cứu hiện trạng và đưa ra các đề nghị.

Sau đó vào tháng Sáu 2015, Đức Thánh Cha thành lập Quốc vụ viện Truyền thông, bổ nhiệm Đức ông Dario Viganò làm Chủ tịch, với nhiệm vụ cải tổ ngành truyền thông của Vatican, đặt trọng tâm vào việc củng cố và gia tăng sự hiện diện của Giáo hội trong thế giới kỹ thuật số.

Quốc vụ viện Truyền thông giám sát tất cả các cơ quan truyền thông của Tòa thánh, bao gồm Đài phát thanh Vatican, nhật báo *L'Osservatore Romano*, Trung tâm Truyền hình Vatican, Phòng Báo chí Tòa thánh, Hội đồng Tòa thánh về Truyền thông Xã hội, Phòng Internet Tòa thánh, Nhà in, Phòng Nhiếp ảnh và Nhà xuất bản Vatican.

Trong khoá họp gần đây nhất của Hội đồng Hồng y Tư vấn vào tháng Mười Hai 2017, Đức ông Viganò đã giới thiệu *logo* và thiết kế mới của trang web *Vatican News*, nhằm hợp nhất các trang tin tức và phát thanh trước đây của Tòa thánh vào một trung tâm đa phương tiện mới, bao gồm văn bản, âm thanh, video và đồ họa, với 6 ngôn ngữ (Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha).

Với việc hợp nhất các trang truyền

thông xã hội, Tòa thánh Vatican đã có thêm rất nhiều người theo dõi trong những tháng gần đây. Cụ thể, trang *Facebook* “Vatican News” có hơn 3 triệu người theo dõi; trang này được nhận diện với hình *avatar* là huy hiệu Vatican màu trắng với nền màu đỏ.

Trang *Twitter* với sáu phiên bản ngôn ngữ khác nhau được hợp nhất trong một trang *Twitter* mới: “@vaticannews”. Ngoài ra còn có thêm một tài khoản mới, “@radiovaticanaitalia”, để quảng bá và cung cấp thông tin về các hoạt động của Đài phát thanh Vatican và kênh Vatican News đa ngôn ngữ trên *Instagram*.

Kênh *YouTube* của Vatican, phát trực tuyến những hoạt động của Đức Thánh Cha, cũng được đặt lại tên mới “Vatican News” và mang *logo* mới.

Các trang mạng xã hội của Vatican News do Ban Biên tập của Quốc vụ viện Truyền thông và Ban Thần học-Mục vụ điều hành. Quốc vụ viện Truyền thông cũng phối hợp với Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh quản lý các tài khoản mạng xã hội của Đức giáo hoàng. Các tài khoản này có rất đông người theo dõi: trang *Twitter* @Pontifex có hơn 44 triệu người theo dõi trong 9 ngôn ngữ và trang *Instagram* @Franciscus có hơn 5 triệu người theo dõi.

Theo Đức ông Viganò, việc Tòa thánh gia tăng sự hiện diện trên các mạng xã hội “là một trong những hệ quả của tiến trình cải tổ sâu rộng ngành truyền thông của Vatican hiện đang được hoàn tất”.

Đức ông cho biết, có được kết quả khả quan này phần lớn là nhờ “sự tham gia tích cực” của các phóng viên và đội ngũ nhân viên kỹ thuật.

Đức ông Viganò nói: “Là những người làm truyền thông chuyên nghiệp, theo logic của một Giáo hội hướng ra bên ngoài, tất cả chúng ta đều được kêu gọi hiện diện ở giữa mọi người”, và ngài giải thích rằng trong bối cảnh ngày nay, “điều đó có nghĩa là phải hiện diện trên các mạng xã hội và internet với niềm xác tín và tinh thần trách nhiệm”.

Đức ông Viganò nhận định: Đối với Vatican, viễn cảnh hẳn là rất sáng sủa, và đó phải là một viễn cảnh “đòi hỏi chúng ta tập chú vào con người, các mối tương quan, nền văn hoá gặp gỡ và, cuối cùng mới là công nghệ”. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Kinh nghiệm của hai ông cũng là của mọi Kitô hữu. Chúng ta phải được giới thiệu Đức Giêsu, phải đích thân gặp Ngài, và phải trở nên người giới thiệu Ngài cho thế giới.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình.

Hôm nay Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự dẫn đi trước khi chọn Chúa.

Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lợi ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp: con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ.

Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa. Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Clerus App...

huấn đức, nhưng còn là một hành vi thờ phượng”; và “vì mang bản chất Phục vụ, bài giảng cũng có một ý nghĩa bí tích: Chúa Kitô hiện diện trong cộng đoàn được quy tụ để lắng nghe Lời Người, và trong việc giảng thuyết của thừa tác viên”.

Trong Tông huấn *Evangelii Gaudium*, Đức giáo hoàng Phanxicô cũng giải thích: “Bài giảng lễ là một thể loại đặc biệt, vì đây là việc giảng dạy được đặt trong khung cảnh một cuộc cử hành phục vụ; thế nên bài giảng lễ phải ngắn gọn và tránh mang dáng dấp của một bài diễn văn hay giảng thuyết” (s.138). ■

2017: một năm kinh hoàng cho vùng Amazon

WHĐ (07.01.2018) – Amazon đã biến thành một vùng đất phi luật pháp, nơi không có Nhà nước pháp quyền, phó mặc cho sự ngạo mạn của những kẻ có tiền và có quyền, là nơi mà quyền lực chính trị, pháp luật và việc thi hành pháp luật như những bóng ma.

Đó là lời tố cáo của Đức hồng y Brazil Claudio Hummes – chủ tịch REPAM (Mạng lưới Giáo hội Toàn Amazon) – và Đức cha Erwin Krautler – chủ tịch REPAM của Brazil – trong lá thư chung được công bố dịp Giáng Sinh năm nay, với tiêu đề “Có quá nhiều bạo lực ở Amazon, nhưng Sự sống – quà tặng của Thiên Chúa –, còn mạnh hơn!”.

Lá thư nói rằng biến cố Giáng Sinh đã bùng lên giữa những dấu hiệu của sự chết và những áp bức hủy hoại vùng Amazon, nơi đã trở thành “món tiền trao đổi trong những âm mưu chính trị của những kẻ đại diện của người dân, những kẻ đắm mình trong vũng bùn tham nhũng”; và những người phải trả giá đắt là người dân tại Amazon đang chống lại sự hủy diệt ngôi nhà chung của chúng ta”.

Lá thư đề cập đến các vụ giết người, các vụ trục xuất và cướp bóc nhà cửa cùng đất đai đã tàn phá cuộc sống của người dân Amazon trong năm qua. Lá thư tổng kết: “Năm 2017 khép lại với số người chết chưa từng thấy, gồm những nông dân, đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Những xung đột gia tăng và lan đến từng góc ngách của Amazon”. Thông tin nêu ra trong lá thư cho thấy “một sự thờ ơ không thể tha thứ được của Nhà nước, đã không thực hiện đủ bổn phận bảo vệ những nạn nhân trong những cuộc xung đột ấy, và trong một số trường hợp, Nhà nước lại chính là những kẻ áp bức”. Lá thư cũng nhấn mạnh đến việc “thiếu điều tra và dung túng cho hầu hết tội ác xảy ra tại Amazon”.

Kết thúc lá thư, Đức hồng y Hummes và Đức cha Krautler nhắc đến “đức tin mang tính ngôn sứ của nhiều chứng nhân của Amazon”, là những người đã nhìn nhận và tuyên xưng rằng “Thiên Chúa đã nhập thể ở giữa người nghèo”. Các ngài nhấn mạnh, biến cố “Chúa Giêsu sinh hạ trong chuồng bò ở ngoài thành phố” là “sự lựa chọn thâm lặng của Thiên Chúa dành cho người nghèo và người bị loại trừ, những người bị thế giới xem là thừa thãi như những đồ vật bỏ đi”. Người



nghèo, khi bị loại ra khỏi ‘bàn tiệc của cuộc đời’, lại trở thành người được Thiên Chúa yêu thương”.

Cũng nên nhắc lại: trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 15-10-2017, sau Thánh lễ tôn phong hiển thánh 35 vị Chân phước Brazil, Mexico, Tây Ban Nha và Italia tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo ngài sẽ triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon vào năm 2019.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đáp lại mong muốn của một số Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh, cũng như tiếng nói của nhiều vị mục tử và tín hữu ở các nơi khác trên thế giới, tôi quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho toàn vùng Amazon, sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng Mười 2019”.

“Mục tiêu chính của Khoá họp Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha giải thích, là xác định những cách thức mới để loan báo Tin Mừng cho dân Chúa ở Amazon, đặc biệt là người dân bản địa, thường bị lãng quên và không có triển vọng về một tương lai an bình, gồm cả cuộc khủng hoảng rừng Amazon, lá phổi có tầm quan trọng chủ yếu cho hành tinh của chúng ta”.

Amazon là vùng rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, rộng 6 triệu kilômét vuông và bao gồm lãnh thổ của các quốc gia: Guyana, Suriname và Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Peru và Brazil. Đây là nơi cư trú của gần 3 triệu cư dân bản địa, bao gồm 390 bộ lạc bản địa và 137 dân tộc cô lập với thế giới. Họ có những nền văn hoá cổ xưa rất đáng giá, và nói 240 thứ tiếng thuộc 49 họ ngôn ngữ. ■

(Theo Agenzia Fides)

Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện: Nhìn lại một năm hoạt động



WHĐ (10.1.2018) – Kết thúc một năm hoạt động của Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện (chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2017), Đức hồng y Peter Turkson đã đánh giá những công việc của Bộ trong năm qua và phác thảo một kế hoạch hành động trong tương lai.

Trong cuộc trao đổi với Truyền thông Vatican vào ngày 5-1-2018, Đức hồng y Turkson đã đánh giá tích cực về các Hội đồng Tòa thánh trước đây: Công lý và Hòa bình, *Cor Unum*, Mục vụ Di dân và Y tế; trong đó gồm có tiến trình hợp nhất những Hội đồng Tòa thánh trên đây; trợ giúp tiến trình tái cấu trúc; định hình trụ sở chính, hiện “vẫn đang được xây dựng”; và tổ chức những cuộc gặp gỡ với các Hội đồng Giám mục để giải thích các mục tiêu của Bộ.

Đức hồng y Turkson đã suy tư đặc biệt về đóng góp của Bộ trong việc phục vụ môi sinh, dựa trên thông điệp *Laudato Si'* của Đức giáo hoàng Phanxicô: một văn kiện mà theo ngài, là “một điển hình nổi bật cho tính hiệp đoàn giám mục, vì trong đó có nhiều chỗ Đức giáo hoàng đã trích dẫn các Hội đồng Giám mục – cho thấy chính Đức giáo hoàng đang huấn giáo cùng với các Hội đồng Giám mục địa phương”.

Trong năm 2018, Đức hồng y Turkson dự định tổ chức “một khóa tĩnh huấn nhỏ” cho những nhân viên của Bộ; đó sẽ là thời gian để cầu nguyện và cũng là cơ hội cho các chuyên viên đóng góp ý kiến. Bộ cũng dự kiến tiếp tục trợ giúp các Giáo hội địa phương, khuyến khích tự trị và đầu tư hợp lý (bền vững và có trách nhiệm về mặt xã hội) để không còn phải trông chờ những khoản quyền góp. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf
