



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 8-10-2017

Chúa nhật 27 Thường niên

Sinh hoa lợi

LỜI CHỨA: Mt 21,33-43

Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đập nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta’. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao:

‘Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá đầu góc. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ

(xem tiếp trang 2)

Hợp tác Mục vụ di dân Việt Nam - Nhật Bản

WHĐ (28.09.2017) – Ngày 24 tháng Chín 2017, Hội Thánh tại Nhật Bản tổ chức Ngày Di dân và Tị nạn, qua đó gây ý thức về sự hiện diện của các thành phần nhập cư và bốn phận mục vụ đối với các tín hữu di dân. Trong dịp này, từ ngày 23 đến 28 tháng Chín, phái đoàn của Ủy ban Mục vụ Di dân (UBMVDD) trực thuộc Hội đồng Giám mục (HDGM) Việt Nam do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – chủ tịch UBMVDD – làm trưởng đoàn, đã đi thăm và làm việc với Ủy ban về Người di dân, tị nạn và di trú (J-CaRM) của HDGM Nhật Bản do Đức cha Michael Goro Matsuura – giám mục giáo phận Nagoya – làm chủ tịch.

Trước buổi làm việc chính thức vào chiều 26 tháng Chín, Đức cha Giuse đã đến chào HDGM Nhật Bản đang họp thường niên tại Tokyo. Đức cha



Giuse đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Giáo hội tại Nhật Bản về lòng quảng đại quan tâm đến các tín hữu Việt Nam. Trong phần đáp từ, Đức Tổng giám mục Joseph Mitsuki Takami, S.S. – Tổng giám mục Nagasaki và là Chủ tịch HDGM Nhật Bản – cũng cảm ơn những đóng góp về ơn gọi và đời sống đức tin của người Việt Nam tại Nhật Bản. Hiện có 170 tu sĩ và 41 linh mục Việt Nam đang học và làm việc tại Nhật Bản.

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018)



WHĐ (01.10.2017) – “Chân lý sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Tin giả và nền báo chí vì hoà bình”: đó là chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018) được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố trên trang Twitter của ngài (@Pontifex) hôm thứ Sáu 29-09-2017.

Qua chủ đề này, sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội sắp tới sẽ đề cập đến những tác hại của tin giả đối với nền báo chí vì hoà bình.

Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội là Ngày duy nhất được Công đồng Vatican II kêu gọi cử hành trên toàn thế giới, qua Sắc lệnh Inter Mirifica

năm 1963 của Công đồng Vatican II. Theo đề nghị của các giám mục trên toàn thế giới, ngày này được ấn định vào Chúa nhật trước Lễ Hiện xuống trong hầu hết các quốc gia (năm 2018 là ngày 13 tháng Năm).

Theo truyền thống, chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được công bố vào ngày 29 tháng Chín, lễ kính các Tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel; và Sứ thần Gabriel là vị bốn mạng của ngành truyền thông.

Cũng theo truyền thống, Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được ban hành vào ngày 24 tháng Giêng, lễ kính Thánh Phanxicô Salêsiô, bốn mạng các nhà văn và các nhà báo, để giúp các Hội đồng Giám mục, các văn phòng giáo phận và các tổ chức truyền thông có thời gian chuẩn bị các tài liệu nghe nhìn và các tài liệu khác cho các cử hành ở cấp quốc gia và tại địa phương.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

SUY NIỆM

Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe dụ ngôn những tá điền. Những tá điền này được chủ nhà cho canh tác vườn nho của mình, để đến mùa hái nho họ giao lại cho ông hoa lợi. Đây là một vườn nho được ông chủ quan tâm săn sóc. Ông đã trồng, đã rào giậu, khoét bồn đập nho và xây tháp canh. Tiếc thay, khi ông chủ sai các đầy tớ đến để thu hoa lợi các tá điền chẳng những không nộp, mà còn hành hạ họ và giết đi (c. 35). Nhóm đầy tớ thứ hai cũng chịu chung số phận (c. 36). Nhưng ông chủ vẫn không thất vọng trước sự độc ác của các tá điền. Sau cùng, ông đã sai chính con trai mình đến với họ. Đứa con thừa tự cũng chẳng được nể vì, bị lôi ra khỏi vườn nho và giết đi.

Khi kể dụ ngôn này Đức Giêsu muốn nói mình chính là người con ấy, người Con của ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Ngài tiên báo về cái chết sắp đến của mình bởi tay những tá điền sát nhân là các nhà lãnh đạo Do thái giáo đương thời. Cái chết của Đức Giêsu nằm trong chuỗi những cái chết của các ngôn sứ là các đầy tớ đã được Thiên Chúa sai đến với dân Israel trong dòng lịch sử. Tuy nhiên, cái chết ấy đặc biệt cao quý vì là cái chết của chính Người Con. Hơn thế nữa, cái chết ấy không phải là một dấu chấm hết. Nó là cánh cửa mở ra một trang mới của lịch sử, không phải chỉ là lịch sử của dân tộc Israel, mà còn của cả nhân loại. “Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá đầu góc. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (c. 42). Giáo Hội sơ khai thích dùng trích dẫn trên đây của thánh vịnh 118, 22 để nói về việc Đức Giêsu bị loại trừ và được tôn vinh (x. Cv 4,11; 1Pr 2,7). Bị loại bỏ là việc độc ác của con người, còn trở nên viên đá góc là việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa.

“Thu hoa lợi”, “nộp hoa lợi”, “sinh hoa lợi” (cc. 34, 41, 43). Hoa lợi là điều mà ông chủ nhắm tới khi ông đầu tư cho vườn nho. Ông đã không thu được hoa lợi gì từ những tá điền

(xem tiếp trang 3)

Đại hội Thế giới lần thứ XXIV của Hội Tông đồ Hàng hải



WHĐ (03.10.2017) – Nạn buôn người trong giới di dân làm nghề đánh cá, nạn cưỡng bức lao động trong ngành hàng hải và đánh cá bất hợp pháp sẽ là những đề tài chính trong các cuộc thảo luận tại Đại hội Thế giới lần thứ XXIV của Hội Tông đồ Hàng hải (AoS) được tổ chức tại Cao Hùng, Đài Loan từ ngày 01 đến ngày 07 tháng Mười 2017.

Với chủ đề “Mắc lưới”, Đại hội sẽ tìm hiểu Giáo hội sẽ làm gì –qua công việc của các vị tuyên úy AoS và các tình nguyện viên ở các bến cảng trên

toàn cầu–, để tăng cường trợ giúp cho các ngư dân, thường được gọi là những “thuyền viên bị lãng quên”.

Đức hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện, trong đó có AoS, nói rằng việc chăm sóc mục vụ cho ngư dân thuộc về công việc hàng ngày của nhiều vị tuyên úy AoS và các tình nguyện viên; họ không những trợ giúp các thủy thủ về tinh thần và vật chất mà còn nâng đỡ các ngư dân và gia đình của những người này nữa.

Đức hồng y Turkson nói: “Chủ đề của Đại hội: Mắc lưới thể hiện mối quan tâm của AoS, không chỉ giới hạn trong các vấn đề biến đổi khí hậu và đánh bắt quá mức, mà còn chú trọng đặc biệt đến các vấn đề con người, đó là tình trạng các ngư dân phải làm việc trong các điều kiện phi nhân, mà kết thúc thường là rơi vào tay của

(xem tiếp trang 4)

Hợp tác Mục vụ di dân Việt Nam - Nhật Bản

Trong buổi làm việc, Đức cha Matsuura và các chuyên viên của J-CaRM đã trình bày hiện trạng di dân Việt Nam tại Nhật Bản cùng những vấn nạn và quan ngại xã hội. Năm 2016, theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, có 88.211 người Việt Nam nhập cảnh theo diện tu nghiệp nghề, chưa kể số lượng du học sinh và nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, tình trạng di dân Việt Nam bị bóc lột, áp bức và lạm dụng đã xảy ra đến mức báo động. Theo nhiều nguồn khảo sát, hiện nay có khoảng 200.000 di dân Việt Nam tại Nhật Bản. Tình trạng này cho thấy nhu cầu cũng như khó khăn về đời sống mục vụ và đức tin của người Việt Nam tại Nhật Bản. Sau 2 tiếng trao đổi, và suy xét, hai Ủy ban Việt Nam - Nhật Bản đã đi đến thoả thuận: thành lập nhóm chuyên trách chung gồm đại diện linh mục, tu sĩ Việt Nam tại Nhật và đại diện thuộc UBMVDD Việt Nam để tư vấn và đề ra chương trình mục vụ và xã hội cho người Việt tại Nhật Bản cũng như người Nhật tại Việt Nam; chuẩn bị thiết lập hai trung tâm mục vụ cho di dân Việt Nam tại Nhật Bản trong giáo tỉnh Tokyo và Osaka.

Theo số liệu của HĐGM Nhật Bản vừa gửi cho Bộ Truyền giáo, hiện nay dân số Nhật Bản là 120 triệu, Giáo hội tại Nhật có 450.000 tín hữu, 1.800

linh mục (trong đó có 519 linh mục nước ngoài) đang phục vụ tại 16 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh Tokyo, Osaka và Nagasaki. Với các số liệu trên đây về diện tích, dân số và tỷ lệ tín hữu, có thể nói Giáo hội tại Nhật khá khiêm tốn về số lượng; nhưng HĐGM Nhật Bản lại rất quảng đại với các chương trình và định hướng mục vụ cho di dân. Cụ thể, HĐGM Nhật Bản đã ban hành định hướng mục vụ “Tiền về Nước Trời vượt xa qua những ranh giới quốc gia”, trong đó nhấn mạnh: cáo giáo phận và giáo xứ phải hợp tác với sứ mạng của J-CaRM để các tín hữu nước ngoài có thể tích cực tham dự các bí tích và được giáo dục đức tin bằng ngôn ngữ riêng; tạo điều kiện để các tín hữu nước ngoài được hội nhập và trở nên thành viên của gia đình đức tin nơi các giáo xứ; phiên dịch các thông tin mục vụ cho tín hữu nước ngoài; mở các văn phòng tư vấn ở các giáo phận để trợ giúp tín hữu nước ngoài; trợ giúp các tín hữu nước ngoài đối phó với các vấn nạn xã hội.

Các chuyên viên về xã hội và pháp lý của HĐGM Nhật Bản cũng rất tích cực tổ chức các chương trình hành động và vận động chính phủ bảo vệ người lao động nhập cư và di dân, khuyến cáo các tổ chức môi giới lao động vi phạm luật pháp, can thiệp trực tiếp các trường hợp bóc lột lao động và lạm dụng sức lao động, tố cáo các tổ chức hoặc cá nhân vi phạm nhân phẩm người lao động. ■

Truyền thông Xã hội: Tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật

WHĐ (02.10.2017) – Trong báo chí, tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật và giúp chúng ta không làm nô lệ cho “biên tập viên, cho tiền bạc hay sự thiếu hiểu biết của chính mình”: đó là điều Đức ông Dario Edoardo Viganò, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, khẳng định khi giải thích về chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018) mới được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố “Chân lý sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Tin giả và nền báo chí vì hoà bình”.

Trong một cuộc trao đổi với Radio Vatican bằng tiếng Ý vào ngày 29 tháng Chín 2017, Đức ông Viganò đã trích dẫn câu chuyện “con rắn trong vườn Êden” để nhấn mạnh rằng “tin giả” cũng xưa như con người. Con rắn nói với hai ông bà nguyên tố: “Nếu ông bà ăn quả này, ông bà sẽ giống như các vị thần”. Rõ ràng đó là một “tin giả”, bởi vì hai ông bà nguyên tố đã được dựng nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa rồi!

“Tin giả” là một tin có vẻ như thật nhưng không được kiểm chứng, và nó rất nguy hiểm” bởi vì nó “khác xa sự thật”. Đức ông Viganò nói rằng hành động tung tin giả có xu hướng lan rộng nhờ sự phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, nhất là với những thông tin “có một tác động mạnh mẽ về tình cảm”.

Đức ông Viganò cảnh báo: “Tự do phát sinh khi người ta gắn bó với sự thật. Nếu không gắn bó với sự thật, người



ta vẫn mãi là nô lệ cho một cái gì đó: biên tập viên, tiền bạc hay sự thiếu hiểu biết của chính mình”. Ngày nay, với sự phát triển của các mạng xã hội, “bộ mặt của người phóng viên đang thay đổi”: vì thế cần phải cập nhật các quy định dành cho “cần tính” mới này.

Đức ông Viganò đề nghị không nên đặt thế giới mạng xã hội đối lập với thế giới của báo chí truyền thống, “với suy nghĩ rằng trong báo giấy chỉ có các chuyên gia, còn trái lại, trong thế giới mạng xã hội toàn là những kẻ lừa phỉnh”, bởi vì trong cả hai thế giới ấy đều có tin giả. Về vấn đề này, Đức ông lên án “một số bài báo trong ngành báo giấy thể hiện những logic mang nặng tính ý thức hệ, hoặc mang đầy những chủ đề gây phân hóa, để bán được nhiều báo hơn”.

Theo Radio Vatican bằng tiếng Pháp, vị Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Santa Maria alla Traspontina để mừng kính Tổng lãnh thiên thần Gabriel, là bản mạng của tất cả những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Trong bài giảng, Đức ông Viganò mời gọi cộng đoàn hãy “trở nên những người loan báo Tin Mừng” - như tổng lãnh thiên thần Gabriel - khi làm sứ giả Tin Mừng, thực hiện công việc loan báo những tin tức mang “sự thật, tình liên đới và chia sẻ”.

Đức ông Viganò mời gọi: “Chúng ta hãy dẫn thân loan báo Tin Mừng này: “Thiên Chúa yêu thương thế gian, Thiên Chúa cứu vớt thế gian”. Chúng ta hãy cảm thấy mình có trách nhiệm phải truyền thông niềm hy vọng này, ngay cả khi bị chìm ngập trong biết bao mối lo toan. Chúng ta hãy để cho mình được vây phủ bằng những sứ điệp loan báo ơn cứu độ, để có thể viết nên những lời tràn đầy ánh sáng trên các trang sách báo cung cấp ánh sáng cho đời” . ■

(Nguồn:

www.apostleshipofthesea.org.uk)

(Zenit)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

độc ác, bởi đó ông đã lấy vườn nho lại, cho người khác làm để lấy hoa lợi. Vườn nho bây giờ được hiểu là Nước Thiên Chúa. Nước này không còn nằm trong tay giới lãnh đạo dân Do Thái nữa, nhưng được trao cho một dân biết sinh hoa lợi (c. 43). Dân mới ấy chính là Giáo Hội phổ quát, trong đó gồm cả dân ngoại và những người Do Thái tin Đức Giêsu.

Chúng ta thuộc về Giáo Hội, thuộc về đoàn dân mới. Chúng ta hãnh diện vì được trao phó vườn nho là Nước Thiên Chúa, và lo lắng trước trách nhiệm phải sinh hoa lợi cho xúng ở đời này. Làm thế nào để Giáo Hội nộp hoa lợi đúng mùa cho Chủ? Làm thế nào để chúng ta không rơi vào tội của các tá điền đi trước?

CÁI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
con thường thấy mình không có thì giờ,
nhưng đồng thời cũng thấy mình
lãng phí bao thời gian quý báu.
Nhiều khi con tự hỏi
mình thực sự làm việc bao nhiêu
giờ mỗi ngày.

Xin cho con biết quý trọng từng
giây phút
đang trôi qua mà con không sao
giữ lại được.
Chúa đã trao cho con nén bạc thời
gian,
để con sinh lợi tối đa theo ý Chúa.
Xin cho con luôn làm việc như Chúa:
hăng say, tận tụy và vui tươi,
vâng phục, có phương pháp và
đầy sáng tạo.

Vì quá khứ thì đã qua,
và tương lai thì chưa đến,
nên xin dạy con biết trân trọng
giây phút hiện tại.

Xin cho con thấy Chúa
lúc này đang ở đây bên con,
và đang mời gọi con đáp lại tiếng
của Ngài
bằng những hành động cụ thể.

Con xin hiến dâng Chúa giây
phút này
như một hy lễ,
với tất cả những bất ngờ, đốn
đau, thách đố.

Ước gì con dám sống hết mình
giây phút hiện tại
để hiện tại đưa con vào vĩnh cửu
của Chúa. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

các nhóm tội phạm có tổ chức, trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bị cưỡng bức lao động”.

Đức hồng y nói thêm: “Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở một số vùng địa lý nhất định mà đang lan rộng khắp thế giới, bao gồm người nam, người nữ và cả trẻ em. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định buôn người là một tội ác chống lại loài người. Chúng ta muốn dứt thân chống lại điều đáng xấu hổ này, bất hạnh thay, lại đang hiện diện bằng nhiều cách, cả trong ngành đánh bắt cá”.

Đức hồng y Turkson nói, vì thế Đại hội rất quan trọng đối với việc Hội Tông đồ Hàng hải có thể làm gì trong lĩnh vực này, trong bối cảnh của một bốn phần mục vụ không loại trừ bất kỳ khía cạnh nào trong việc bảo vệ sự toàn vẹn và nhân phẩm của con người.

Theo Đức hồng y, “chủ đề này cho thấy mối quan tâm của Giáo hội không chỉ đối với công ích mà còn đối với con người và các quyền cơ bản của họ. Đại hội này chắc chắn sẽ giúp nâng cao nhận thức và ý thức của chúng ta đối với ngư dân và tái khẳng định rằng Giáo hội không bỏ quên họ mà cùng cùng đi với họ”.

Hơn 250 đại biểu từ 52 quốc gia đã ghi danh tham dự hội nghị, trong đó có hai Hồng y, 17 Tổng giám mục và Giám mục, 67 linh mục và 8 phó tế, tất cả đều làm việc trong mạng lưới toàn cầu của AoS.

Bài phát biểu chính của Đức hồng y Turkson có tiêu đề “*Chúng ta hãy trở nên những người bảo vệ tạo thành, bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ môi trường*”. Sau đó, Đức ông Sladan Čosics, Đại biện lâm thời của Tòa Thánh tại Đài Loan, sẽ đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho Đại hội.

Trong số các đề tài được thảo luận, có việc bảo vệ ngư dân và tính bền vững của nghề cá, nhân quyền và phúc lợi, bảo vệ và chống lại nạn buôn người và nạn nô lệ hiện đại tại các bến cảng, và tình hình của ngư dân Myanmar và người Rohingya.

AoS có mặt tại 311 bến cảng trên toàn thế giới, với 216 vị tuyên úy sẵn sàng trợ giúp các ngư dân và thủy thủ hàng ngày. ■

(Nguồn:

www.apostleshipofthesea.org.uk)

WHĐ (04.10.2017) – Trong ngày đầu tiên của Đại hội Thế giới lần thứ 24, Hội Tông đồ Hàng hải (AoS) khẳng định công việc của mình là tiếp tục trợ giúp các thủy thủ và ngư dân.

Trong sứ điệp gửi đến Đại hội, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các đại biểu hãy trở nên một “Giáo hội gìn giữ mẫu nhiệm Thiên Chúa để thu hút mọi người đến với Người”.

Mở đầu Đại hội, Phó Tổng thống Đài Loan, ông Trần Triển Chinh - một tín hữu Công giáo-, nói rằng chính phủ Đài Loan đánh giá cao công việc của AoS, đặc biệt là các thủy thủ và ngư dân đôi khi được tuyển dụng từ các quốc gia đang phát triển, không có phương tiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong bài diễn văn khai mạc, Đức hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện, cho biết trên thế giới có 38 triệu người hành nghề đánh cá, trong số đó 90% làm việc theo quy mô nhỏ, phần lớn nằm ở châu Á và châu Phi.

Đức hồng y nói rằng vấn đề phân loại trong ngành hàng hải vẫn khiến cho việc xác định quyền sở hữu trở nên khó khăn. Các vụ lạm dụng vẫn còn tồn tại, bao gồm các trường hợp cưỡng bức lao động và nạn buôn người. Vấn đề càng trầm trọng thêm vì một số tàu cá đi biển trong vài tháng liền hoặc trong nhiều năm, làm cho các ngư dân khó báo cáo về các vụ lạm dụng.

Đức hồng y Turkson nói với các đại biểu rằng việc họ tới Cao Hùng giúp họ có được kinh nghiệm đi ra khỏi nơi quen thuộc, một kinh nghiệm cần thiết để suy tư về đời sống và những vấn đề của ngư dân, là những người thường xuyên phải sống xa nhà.

Đức hồng y nói, công việc của Đại hội là rất cần thiết, vừa để hiểu rõ hơn cuộc sống của những người phụ thuộc vào biển cả vừa để xem công việc loan báo Tin Mừng của Hội Tông đồ Hàng hải đem lại ơn ích như thế nào cho những người ấy.

Trong Thánh lễ khai mạc, Đức hồng y Turkson bày tỏ hy vọng rằng khi thi hành sứ vụ của AoS các vị tuyên

úy sẽ “luôn dùng những lời lẽ thích hợp để các thủy thủ và ngư dân vững tin rằng Chúa luôn quan tâm chăm sóc họ”.

Các đại biểu cũng được nghe ông Max Schmid thuộc Tổ chức Công lý Môi trường nói về tác hại nghiêm trọng của việc đánh bắt cá bất hợp pháp đối với ngư dân, gồm cả những người không có hợp đồng lao động, các ngư dân không được tự do rời khỏi tàu, những trường hợp lạm dụng tình dục và bạo lực và thậm chí cả các vụ hành quyết trên biển. Ông Max ca ngợi công việc của AoS tại các bến cảng trên thế giới để bảo đảm công lý cho thủy thủ.

Đức hồng y Turkson đã gợi ý rằng trong công việc tương lai của AoS nhằm trợ giúp các ngư dân, cần

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chủ đề...

Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 07-05-1967, dưới thời Đức Phaolô VI, vị giáo hoàng mong muốn mọi người quan tâm đến các phương tiện truyền thông và sức mạnh to lớn của truyền thông trong việc thay đổi văn hoá.

Đóng góp của Giáo hội

Giải thích về chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội sắp tới, Đức ông Dario Edoardo Viganò, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông nói rằng tin giả góp phần gây ra sự phân cực mạnh mẽ các quan điểm và làm tăng thêm sự phân cực ấy. Điều này thường bao gồm việc bóp méo các sự kiện, có thể “tác động đến thái độ ứng xử của cá nhân và tập thể”. Khi các nhóm truyền thông xã hội, các tổ chức và giới chính trị hiện đang phản ứng với hiện tượng này - Đức ông Viganò nói - “Giáo hội muốn góp phần bằng cách đưa ra một suy tư về những nguyên nhân, logic và hậu quả của thông tin sai lạc trên các phương tiện truyền thông và giúp thúc đẩy nền báo chí chuyên nghiệp, luôn tìm kiếm sự thật, đó là một nền báo chí vì hòa bình, cổ võ sự hiểu biết giữa mọi người”. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
